

Vraag het aan Morya**Je hoeft wat juist is niet te bewijzen**

“Mensen zullen je ter verantwoording roepen. Je hoeft daar geen antwoord op te geven. Je hoeft je niet te verantwoorden over de dingen die juist zijn, die schoonheid in zich dragen, die waar zijn. Wanneer het waarheid is, zal het zichzelf bewijzen; jij hoeft dat niet te doen.

Maar je moet wel weten dat het in je leeft. Als je oprecht bent en zuiver, dan weet je waar je mee bezig bent en wat er in je leeft en dan hoef je je niet extra in te spannen. En als je je dan toch verdedigt, doe het op een eenvoudige manier en als ze het niet kunnen begrijpen, laat het gaan. Overdrijf niet en ga niets forceren.”

A handwritten signature in dark red ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 7: De grote ontdekkingsreis”
(uit hoofdstuk 17: ‘Samenwerken in dienstbaarheid’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 374

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


